

Markus' verhaal
de nieuwe Exodus
in Jezus





Markus' verhaal de nieuwe Exodus in Jezus

De weg van de nieuwe Exodus Mk.9:1 - 9:13

'En Hij zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.

En na zes dagen nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes mee en bracht hen afzonderlijk op een hoge berg alleen. En Hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd; en zijn kleren werden blinkend, hel wit, zoals geen volder op aarde wit kan maken. En hun verscheen Elia met Mozes, en zij onderhielden zich met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, en laten wij drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een en voor Elia een. Want hij wist niet wat hij moest antwoorden, want zij waren zeer bang geworden. En er kwam een wolk die hen overschaduwde, en er kwam een stem uit de wolk: Deze is mijn geliefde Zoon, hoort Hem. En toen zij rondkeken, zagen zij plotseling niemand meer bij zich dan Jezus alleen. En terwijl zij van de berg afdaalden, gebod Hij hun dat zij niemand zouden vertellen wat zij hadden gezien, voordat de Mensenzoon uit de doden was opgestaan.

En zij hielden dit woord vast, terwijl zij zich onder elkaar afvroegen wat het was: uit de doden opstaan.

En zij vroegen Hem aldus: Waarom zeggen de schriftgeleerden dat eerst Elia moet komen?

Hij nu zei tot hen: Elia komt wel eerst en herstelt alles, en hoe staat er geschreven van de Mensenzoon, dat Hij veel moet lijden en als niets geacht worden? Maar Ik zeg u dat Elia ook gekomen is, en zij hebben met hem gedaan alles wat zij wilden, zoals van hem geschreven staat.'

(Mk.9:1-13)



Markus' verhaal de nieuwe Exodus in Jezus

Overzicht

Proloog (1:1-14/15)

Jezus en Jesaja's nieuwe exodus verlossing (1:14/15 - 8:21/30)

- Jahweh's overwinning aangekondigd (1:14/15 – 45)
- Nieuwe wijnzakken: onenigheid rond Jezus (2:1 – 3:19/30)
- Tekenen van de nieuwe exodus en Jezus' verwerping (3:20/31 – 6:13)
- Brood, zuurdeeg en het onbegrip van de discipelen (6:14 – 8:21/30)

De weg van de nieuwe exodus (8:22/31 – 10:45/52)

1^e lijdensaankondiging en onderwijs (8:31 – 9:1)

• **Verheerlijking op de berg** (9:2-13)

• Opnieuw een fiasco na een nieuwe Sinaï ervaring (9:14 – 29)

2^e lijdensaankondiging en onderwijs (9:30 - 41)

• Ware heiligheid (9:42 – 10:31)

3^e lijdensaankondiging (10:32 – 45)

• Blinde Barthimeüs (10:46 -52)

Aankomst en verwerping in Jeruzalem (11:1 – 15:47)

- Jezus' aankomst in Zijn tempel (11:1 – 12:44)
- Oordeelsaankondiging over de tempel en de erkenning v/d Mensenzoon (13:1-37)
- Jezus' proces, dood en graf (14:1 – 15:47)

Epiloog 'want zij waren bang' (16:1-8)



Markus' verhaal de nieuwe Exodus in Jezus

Opbouw & Structuur

- 8:14 -21 : **a. Waarschuwing voor het zuurdeeg van Herodes & Farizeeën**
- 8:22-26 : **b. *Genezing van de blinde man***
- 8:27-30 : **c. Petrus' belijdenis**
- 8:31 : **d. Eerste lijdensaankondiging**
 Discipelen begrijpen het niet (8:32-33)
 Nader onderwijs (8:34 -9:1)
- 9:2 – 8 : **e. *Verheerlijking op de berg***
- 9:9 -13 : **f. Elia en de Mensenzoon**



Markus' verhaal de nieuwe Exodus in Jezus

De verheerlijking op de berg

'En Hij zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.

En na zes dagen nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes mee en bracht hen afzonderlijk op een hoge berg alleen. En Hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd; en zijn kleren werden blinkend, hel wit, zoals geen volder op aarde wit kan maken. En hun verscheen Elia met Mozes, en zij onderhielden zich met Jezus.' (Mk.9:1-4)

- ❖ Jezus' aankondiging klinkt tegenstrijdig naar de gangbare eindtijdverwachting onder Israel
- ❖ Traditie → Koninkrijk van God in kracht → einde van de dood & de algehele opstanding

'En Jahweh der legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en Jahweh de Heer zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want Jahweh heeft het gesproken.' (Jes.25:6-8)

- ❖ 'Na 6 dagen' → de meest nauwkeurige tijdsaanduiding in Markus' verhaal
- ❖ 'Na 3 dagen opstaan?!' → niet vandaag, niet morgen, maar op een komende dag! (Hos.6:2)



Markus' verhaal de nieuwe Exodus in Jezus

De verheerlijking op de berg

'En Hij zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.

En na zes dagen nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes mee en bracht hen afzonderlijk op een hoge berg alleen. En Hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd; en zijn kleren werden blinkend, hel wit, zoals geen volder op aarde wit kan maken. En hun verscheen Elia met Mozes, en zij onderhielden zich met Jezus.' (Mk.9:1-4)

- ❖ De tijdsvermelding verbindt Jezus aankondiging met 'wat niemand verwacht' op de berg. . .
- ❖ Na de 'machtige daden' & woorden (hfdst.1-8) is de 'wegsectie', de **NE** reis, *net begonnen*

'En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea-Filippi.

En onderweg vroeg Hij zijn discipelen en zei tot hen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben?' (Mk.8:27)

- ❖ Bij de 1^e Exodus, spreekt Jahweh op de Sinai na 6 dagen, uit de wolk tot Mozes & Israel

'De heerlijkheid van Jahweh rustte op de berg Sinai, en de wolk bedekte hem zes dagen lang; op de zevende dag riep Hij tot Mozes midden uit de wolk. De verschijning van de heerlijkheid van Jahweh was als verterend vuur op de top van de berg ten aanschouwen van de Israëlieten.' (Ex.23:16,17)



Markus' verhaal de nieuwe Exodus in Jezus

De verheerlijking op de berg

'En Hij zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.

En na zes dagen nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes mee en bracht hen afzonderlijk op een hoge berg alleen. En Hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd; en zijn kleren werden blinkend, hel wit, zoals geen volder op aarde wit kan maken. En hun verscheen Elia met Mozes, en zij onderhielden zich met Jezus.' (Mk.9:1-4)

❖ De tijdsvermelding verbindt Jezus aankondiging met 'wat niemand verwacht' op de berg. . .

❖ Na de 'machtige daden' & woorden (hfdst.1-8) is de 'wegsectie', de **NE** reis, *net begonnen*

'En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea-Filippi. En onderweg vroeg Hij zijn discipelen en zei tot hen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben?' (Mk.8:27)

❖ **Wie is de Mensenzoon?** ➡ De 'bedekte' heerlijkheid van Jahweh, *midden onder hen*

'Deze, die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht,...' (Hb.1:3)

❖ Bij Petrus, die achter dit evangelie schuilgaat, staat dit heerlijke zicht op het netvlies gebrand



Markus' verhaal de nieuwe Exodus in Jezus

De verheerlijking op de berg

'En Hij zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.

En na zes dagen nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes mee en bracht hen afzonderlijk op een hoge berg alleen. En Hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd; en zijn kleren werden blinkend, hel wit, zoals geen volder op aarde wit kan maken. En hun verscheen Elia met Mozes, en zij onderhielden zich met Jezus.' (Mk.9:1-4)

'Want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u de kracht en komst van onze Heer Jezus Christus bekend gemaakt, maar als ooggetuigen van zijn majesteit. Want Hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid, toen van de luisterrijke heerlijkheid zo'n stem tot Hem kwam: 'Deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb gevonden'. En wij hoorden deze stem uit de hemel komen, toen wij met Hem op de heilige berg waren.' (2 Pt.1:16-18)

- ❖ Voor Petrus was dit 'Sinaï moment' een voorsmaak van de komende 'parousia' **in kracht**
- ❖ Gezien de vele verwijzingen, het **NE** motief in Markus ➡ **Sinaï openbaring & Wetgeving**
- ❖ Dit 'teken' is net zoals bij 'Achaz', bedoelt om hun geloofsvertrouwen in Jezus te sterken
- ❖ Opnieuw zijn het 'enkel' de nauwste vertrouwelingen, die dit moment zullen meemaken



Markus' verhaal de nieuwe Exodus in Jezus

De verheerlijking op de berg

'En Hij zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.

En na zes dagen nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes mee en bracht hen afzonderlijk op een hoge berg alleen. En Hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd; en zijn kleren werden blinkend, hel wit, zoals geen volder op aarde wit kan maken. En hun verscheen Elia met Mozes, en zij onderhielden zich met Jezus.' (Mk.9:1-4)

❖ In Israëls geschriften is er slechts één iemand die zich kleedt in hel wit, schitterend licht

'Loof Jahweh, mijn ziel. Jahweh, mijn God, Gij zijt zeer groot,

Gij hebt U met majesteit en luister bekleed. Hij hult Zich in het licht als in een mantel,... (Psalm 104:1,2)

'en een Oude van dagen zette Zich neder; zijn gewaad was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar als zuivere wol'
(Dan.7:9)

❖ Joodse traditie → 'Midrash exodus rabbah', een interpretatie van het boek Exodus:

- Hult Jahweh zich in schitterend wit bij de schepping
- Overweldigt de stralende heerlijkheid van Jahweh allen bij de Wetgeving
- Droeg Jahweh witte klederen toen Hij Israëls zonden vergaf (oorzaak ballingschap)



Markus' verhaal de nieuwe Exodus in Jezus

De verheerlijking op de berg

'En Hij zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.

En na zes dagen nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes mee en bracht hen afzonderlijk op een hoge berg alleen. En Hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd; en zijn kleren werden blinkend, hel wit, zoals geen volder op aarde wit kan maken. En hun verscheen Elia met Mozes, en zij onderhielden zich met Jezus.' (Mk.9:1-4)

❖ In Israëls geschriften is er slechts één iemand die zich kleedt in hel wit, schitterend licht

'Loof Jahweh, mijn ziel. Jahweh, mijn God, Gij zijt zeer groot,

Gij hebt U met majesteit en luister bekleed. Hij hult Zich in het licht als in een mantel,... (Psalm 104:1,2)

'en een Oude van dagen zette Zich neder; zijn gewaad was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar als zuivere wol'
(Dan.7:9)

❖ Joodse traditie → de 'bruidegom' gaat in het wit gekleed **Israëls Bruidegom?!**

'...Kunnen de bruiloftsgasten soms vasten, terwijl de bruidegom bij hen is?

Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen wordt weggenomen en dan zullen zij vasten, in die dag.' (Mk.2:19,20)



Markus' verhaal de nieuwe Exodus in Jezus

De verheerlijking op de berg

'En Hij zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.

En na zes dagen nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes mee en bracht hen afzonderlijk op een hoge berg alleen. En Hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd; en zijn kleren werden blinkend, hel wit, zoals geen volder op aarde wit kan maken. En hun verscheen Elia met Mozes, en zij onderhielden zich met Jezus.' (Mk.9:1-4)

❖ In tegenstelling tot Mozes toen, straalt Jezus lang voor 'de wolk' plots gaat opdagen

'En het gebeurde, toen Mozes van de berg Sinai afdaalde, ...dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat Jahweh met hem gesproken had. Aäron en al de Israëlieten keken Mozes aan, en zie, de huid van zijn gezicht glansde. Daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen.' (Ex.34:29,30)

❖ In tegenstelling tot Mozes toen, onderhouden 'beide mannen' zich met... **Jezus de Heer**

❖ 'onderhouden' ➡ eenmaal in het Griekse O.T ➡ Mozes' onderhoud met **Jahweh**

❖ Markus' bedoeling is duidelijk ➡ Jezus is de fysieke manifestatie van **Jahweh op aarde**



Markus' verhaal de nieuwe Exodus in Jezus

De verheerlijking op de berg

'En hun verscheen Elia met Mozes, en zij onderhielden zich met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, en laten wij drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een en voor Elia een. Want hij wist niet wat hij moest antwoorden, want zij waren zeer bang geworden. En er kwam een wolk die hen overschaduwde, en er kwam een stem uit de wolk: Deze is mijn geliefde Zoon, hoort Hem. En toen zij rondkeken, zagen zij plotseling niemand meer bij zich dan Jezus alleen.' (Mk.9:4-8)

- ❖ Waarom zijn Mozes en Elia hier ineens van de partij?! **De Wet en de Profeten?**
- ❖ Beiden hadden de heerlijkheid van God gezien op de berg
- ❖ Naar de Joodse traditie werden '**beiden**' in de hemel opgenomen
- ❖ Wie wordt als eerste genoemd? *Wie is het gespreksonderwerp tijdens het afdalen?*
- ❖ **Beiden samen worden slechts in één Schriftplaats vermeld in Israëls Geschriften**

'Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israel, inzettingen en verordeningen. Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag van Jahweh komt.' (Mal.4:4,5)



Markus' verhaal de nieuwe Exodus in Jezus

De verheerlijking op de berg

'En hun verscheen Elia met Mozes, en zij onderhielden zich met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, en laten wij drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een en voor Elia een. Want hij wist niet wat hij moest antwoorden, want zij waren zeer bang geworden. En er kwam een wolk die hen overschaduwde, en er kwam een stem uit de wolk: Deze is mijn geliefde Zoon, hoort Hem. En toen zij rondkeken, zagen zij plotseling niemand meer bij zich dan Jezus alleen.' (Mk.9:4-8)

- ❖ Waarom zijn Mozes en Elia hier ineens van de partij? **De Wet en de Profeten?**
- ❖ Beiden hadden de heerlijkheid van God gezien op de berg
- ❖ Naar de Joodse traditie werden 'beiden' in de hemel opgenomen
- ❖ Wie wordt als eerste genoemd? *Wie is het gespreksonderwerp tijdens het afdalen?*
- ❖ **Wat is de hamvraag rond het hele boek Maleachi?** **Waar blijft de belofte van Zijn komst?**

'Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israel, inzettingen en verordeningen. Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag van Jahweh komt.' (Mal.4:4,5)



Markus' verhaal de nieuwe Exodus in Jezus

De verheerlijking op de berg

'En hun verscheen Elia met Mozes, en zij onderhielden zich met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, en laten wij drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een en voor Elia een. Want hij wist niet wat hij moest antwoorden, want zij waren zeer bang geworden. En er kwam een wolk die hen overschaduwde, en er kwam een stem uit de wolk: Deze is mijn geliefde Zoon, hoort Hem. En toen zij rondkeken, zagen zij plotseling niemand meer bij zich dan Jezus alleen.' (Mk. 9:4-8)

- ❖ Mozes, het begin van Israëls formatie → Elia, het einde → de geduchte dag van Jahweh
- ❖ **Mozes** → de sluiting van het verbond in zegen & vloek
- ❖ **Elia** → de laatste kans voor Israel om aan de vloek van het verbond **te ontkomen**
- ❖ Beiden samen overspannen de hele geschiedenis van Israel *naar de Schriften*
- ❖ Elia wordt wellicht eerst vermeld omwille van de proloog, *dit is namelijk Israëls bestemming*
- ❖ Cruciform discipelschap is wat het betekent om het Israel van God te zijn, te lijken op Hem
- ❖ Petrus, *amper bekomen van wat vooraf ging*, slaat opnieuw de bal verkeerd **rabbi?!**



Markus' verhaal de nieuwe Exodus in Jezus

De verheerlijking op de berg

'En hun verscheen Elia met Mozes, en zij onderhielden zich met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, en laten wij drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een en voor Elia een. Want hij wist niet wat hij moest antwoorden, want zij waren zeer bang geworden. En er kwam een wolk die hen overschaduwde, en er kwam een stem uit de wolk: Deze is mijn geliefde Zoon, hoort Hem. En toen zij rondkeken, zagen zij plotseling niemand meer bij zich dan Jezus alleen.' (Mk.9:4-8)

- ❖ Waarom nu de **drie tenten**? Het grote oogstfeest, **Loofhuttenfeest**
- ❖ **Traditionele verwachting** ➡ In de Messiaanse tijd zou Israel terug in 'tenten' wonen
- ❖ **Waarom?!** Terug naar het prille begin, Israel woonde in tenten bij de Sinai
- ❖ De plaats waar Israel van de afgoden van Egypte gereinigd werd ➡ **insteek Ezechiël**

(exodusgeneratie:) Ik leidde hen uit het land Egypte en bracht hen in de woestijn.

Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Vervolgens zal Ik u brengen in de woestijn van de volken en daar van aangezicht tot aangezicht een gericht met u voeren. Zoals Ik met uw vaders in de woestijn van het land Egypte een gericht gevoerd heb...' (Ezech.20:10, 34-36)



Markus' verhaal de nieuwe Exodus in Jezus

De verheerlijking op de berg

'En hun verscheen Elia met Mozes, en zij onderhielden zich met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, en laten wij drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een en voor Elia een. Want hij wist niet wat hij moest antwoorden, want zij waren zeer bang geworden. En er kwam een wolk die hen overschaduwde, en er kwam een stem uit de wolk: Deze is mijn geliefde Zoon, hoort Hem. En toen zij rondkeken, zagen zij plotseling niemand meer bij zich dan Jezus alleen.' (Mk.9:4-8)

❖ De bevestigende stem uit de wolk was er ook bij de 1^e Exodus op de Sinai

'En Jahweh zei tegen Mozes: Zie, Ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk het kan horen wanneer Ik tot u spreek en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven.' (Ex.19:9)

❖ In tegenstelling tot toen, richt 'de stem' zich nu **direct tot de discipelen**

❖ De stem uit de hemel → Jezus' doop → de ware Israel, neemt Israëls verhaal op

❖ De Exodus zou leiden tot een ontmoeting met Jahweh in heerlijkheid (de aanwezigheid)

En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met u zijn, en dit zal voor u het teken zijn dat Ik u gezonden heb: Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. (Ex.3:12)



Markus' verhaal de nieuwe Exodus in Jezus

De verheerlijking op de berg

'En hun verscheen Elia met Mozes, en zij onderhielden zich met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, en laten wij drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een en voor Elia een. Want hij wist niet wat hij moest antwoorden, want zij waren zeer bang geworden. En er kwam een wolk die hen overschaduwde, en er kwam een stem uit de wolk: Deze is mijn geliefde Zoon, hoort Hem. En toen zij rondkeken, zagen zij plotseling niemand meer bij zich dan Jezus alleen.' (Mk.9:4-8)

❖ De bevestigende stem uit de wolk was er ook bij de 1^e Exodus

'En Jahweh zei tegen Mozes: Zie, Ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk het kan horen wanneer Ik tot u spreek en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven.' (Ex.19:9)

❖ In tegenstelling tot toen, richt 'de stem' zich nu **direct tot de discipelen**

❖ De stem uit de hemel → Jezus' doop → de ware Israel, neemt Israëls verhaal op

❖ Dit is de ware Zoon door wie de heerlijkheid van God hersteld zal worden **hoort Hem!**

En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met u zijn, en dit zal voor u het teken zijn dat Ik u gezonden heb: Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. (Ex.3:12)



Markus' verhaal de nieuwe Exodus in Jezus

De verheerlijking op de berg

'En hun verscheen Elia met Mozes, en zij onderhielden zich met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, en laten wij drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een en voor Elia een. Want hij wist niet wat hij moest antwoorden, want zij waren zeer bang geworden. En er kwam een wolk die hen overschaduwde, en er kwam een stem uit de wolk: Deze is mijn geliefde Zoon, hoort Hem. En toen zij rondkeken, zagen zij plotseling niemand meer bij zich dan Jezus alleen.' (Mk.9:4-8)

❖ De bevestigende stem uit de wolk was er ook bij de 1^e Exodus

'En Jahweh zei tegen Mozes: Zie, Ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk het kan horen wanneer Ik tot u spreek en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven.' (Ex.19:9)

❖ In tegenstelling tot toen, richt 'de stem' zich nu **direct tot de discipelen**

❖ De stem uit de hemel → Jezus' doop → de ware Israel, neemt Israëls verhaal op

❖ Mozes (wetgeving) Elia (profeten) → Jezus is het hoogtepunt waar alles naar vooruitwees

❖ Jezus is de opsomming van de Wet en de profeten... **alles komt nu samen in Hem**



Markus' verhaal de nieuwe Exodus in Jezus

De verheerlijking op de berg

'En hun verscheen Elia met Mozes, en zij onderhielden zich met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, en laten wij drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een en voor Elia een. Want hij wist niet wat hij moest antwoorden, want zij waren zeer bang geworden. En er kwam een wolk die hen overschaduwde, en er kwam een stem uit de wolk: Deze is mijn geliefde Zoon, hoort Hem. En toen zij rondkeken, zagen zij plotseling niemand meer bij zich dan Jezus alleen.' (Mk.9:4-8)

- ❖ Bij de exodus daalt de heerlijkheid neer op de berg, tabernakel, tempel ➡ **Jezus**
- ❖ *Jahweh woont niet in door mensengemaakte tempels* ➡ *in/onder Zijn beelddragers*
- ❖ Dit is de NE 'weg' door de hemelse heerlijkheid bevestigd ➡ de verlossing v/d mensheid
- ❖ Israel, blind & doof, kan niet langs de weg van hun 'Messiasverwachting' verlost worden
- ❖ Achter hun afgoderij gaan demonische machten schuil, *en wat vinden we aan de voet...*



Markus' verhaal de nieuwe Exodus in Jezus

Elia en de Mensenzoon

'En terwijl zij van de berg afdaalden, gebod Hij hun dat zij niemand zouden vertellen wat zij hadden gezien, voordat de Mensenzoon uit de doden was opgestaan. En zij hielden dit woord vast, terwijl zij zich onder elkaar afvroegen wat het was: uit de doden opstaan. En zij vroegen Hem aldus: Waarom zeggen de schriftgeleerden dat eerst Elia moet komen? Hij nu zei tot hen: Elia komt wel eerst en herstelt alles, en hoe staat er geschreven van de Mensenzoon, dat Hij veel moet lijden en als niets geacht worden? Maar Ik zeg u dat Elia ook gekomen is, en zij hebben met hem gedaan alles wat zij wilden, zoals van hem geschreven staat.' (Mk.9:9-13)

- ❖ Jezus lijdensaankondiging, verheerlijking + stem uit de hemel, de opgelegde zwijgplicht. . .
- ❖ **Dit alles zorgt voor grote verwarring**, zij kunnen er gewoon geen hoogte van krijgen!
- ❖ Hebben net de hoop van Israel, de geopenbaarde heerlijkheid van God aanschouwd
- ❖ Messiaanse tijd is aangebroken, en wij beleven het van op de 1^e rij!! **opstanding?!**
- ❖ Hun vraag: Waarom zeggen de schriftgeleerden dat eerst Elia moet komen? watte?!
- ❖ Discipelen verwachten de algehele opstanding *aan het begin van de Messiaanse tijd*



Markus' verhaal de nieuwe Exodus in Jezus

Elia en de Mensenzoon

'En terwijl zij van de berg afdaalden, gebod Hij hun dat zij niemand zouden vertellen wat zij hadden gezien, voordat de Mensenzoon uit de doden was opgestaan. En zij hielden dit woord vast, terwijl zij zich onder elkaar afvroegen wat het was: uit de doden opstaan. En zij vroegen Hem aldus: Waarom zeggen de schriftgeleerden dat eerst Elia moet komen? Hij nu zei tot hen: Elia komt wel eerst en herstelt alles, en hoe staat er geschreven van de Mensenzoon, dat Hij veel moet lijden en als niets geacht worden? Maar Ik zeg u dat Elia ook gekomen is, en zij hebben met hem gedaan alles wat zij wilden, zoals van hem geschreven staat.' (Mk.9:9-13)

- ❖ Waar past 'Elia' **-de herstelbrenger-** volgens de voorzegging van Maleachi in dit plaatje?
- ❖ M.a.w., hoe kan de Mensenzoon nu gedood worden als 'de Elia' **juist herstel brengt?!**
- ❖ Elia bereidt de komst van het Koninkrijk voor, **hoe kan je dan nog over 'dood' praten?!**
- ❖ Maakt de uitdaging nog groter ➡ de 'herstelbrenger' rijmen met de lijdende Mensenzoon?
- ❖ De vooronderstelling van de discipelen ➡ **de mensen zullen luisteren naar de Elia**
- ❖ **Jezus zegt ➡ wat doet u geloven dat de gezonden Elia gehoor zal krijgen?**



Markus' verhaal de nieuwe Exodus in Jezus

Elia en de Mensenzoon

'En terwijl zij van de berg afdaalden, gebod Hij hun dat zij niemand zouden vertellen wat zij hadden gezien, voordat de Mensenzoon uit de doden was opgestaan. En zij hielden dit woord vast, terwijl zij zich onder elkaar afvroegen wat het was: uit de doden opstaan. En zij vroegen Hem aldus: Waarom zeggen de schriftgeleerden dat eerst Elia moet komen? Hij nu zei tot hen: Elia komt wel eerst en herstelt alles, en hoe staat er geschreven van de Mensenzoon, dat Hij veel moet lijden en als niets geacht worden? Maar Ik zeg u dat Elia ook gekomen is, en zij hebben met hem gedaan alles wat zij wilden, zoals van hem geschreven staat.' (Mk.9:9-13)

- ❖ Hoezo gekomen? **Was de verwerping van de Elia dan 'letterlijk' voorzegd?!**
- ❖ Jezus wijst op de achterliggende geschiedenis ➡ welke profeet werd niet vervolgd?!

'Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, want u bouwt de graven van de profeten en versiert de graftomben van de rechtvaardigen en zegt: Als wij in de dagen van onze vaders waren geweest, zouden wij niet hun deelgenoten geweest zijn in het bloed van de profeten. U getuigt dus van uzelf, dat u zonen bent van hen die de profeten hebben vermoord. ... Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn gezonden,..!' (Mt.23:29-31, 37)

- ❖ **Wat gebeurde voorheen met Elia de Tisbiet?** Izebel & Achab - Herodias & Herodes



Markus' verhaal de nieuwe Exodus in Jezus

Elia en de Mensenzoon

'En terwijl zij van de berg afdaalden, gebod Hij hun dat zij niemand zouden vertellen wat zij hadden gezien, voordat de Mensenzoon uit de doden was opgestaan. En zij hielden dit woord vast, terwijl zij zich onder elkaar afvroegen wat het was: uit de doden opstaan. En zij vroegen Hem aldus: Waarom zeggen de schriftgeleerden dat eerst Elia moet komen? Hij nu zei tot hen: Elia komt wel eerst en herstelt alles, en hoe staat er geschreven van de Mensenzoon, dat Hij veel moet lijden en als niets geacht worden? Maar Ik zeg u dat Elia ook gekomen is, en zij hebben met hem gedaan alles wat zij wilden, zoals van hem geschreven staat.' (Mk.9:9-13)

- ❖ Hoezo gekomen? **Was de verwerping van de Elia dan 'letterlijk' voorzegd?!**
- ❖ Jezus wijst op de achterliggende geschiedenis ➡ welke profeet werd niet vervolgd?!

'Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, want u bouwt de graven van de profeten en versiert de graftomben van de rechtvaardigen en zegt: Als wij in de dagen van onze vaders waren geweest, zouden wij niet hun deelgenoten geweest zijn in het bloed van de profeten. U getuigt dus van uzelf, dat u zonen bent van hen die de profeten hebben vermoord. ... Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn gezonden,..!' (Mt.23:29-31, 37)

- ❖ Nu wordt duidelijk waarom Markus zoveel aandacht had voor Herodes' verjaardagsfeest. . .



Markus' verhaal de nieuwe Exodus in Jezus

Elia en de Mensenzoon

'En terwijl zij van de berg afdaalden, gebod Hij hun dat zij niemand zouden vertellen wat zij hadden gezien, voordat de Mensenzoon uit de doden was opgestaan. En zij hielden dit woord vast, terwijl zij zich onder elkaar afvroegen wat het was: uit de doden opstaan. En zij vroegen Hem aldus: Waarom zeggen de schriftgeleerden dat eerst Elia moet komen? Hij nu zei tot hen: Elia komt wel eerst en herstelt alles, en hoe staat er geschreven van de Mensenzoon, dat Hij veel moet lijden en als niets geacht worden? Maar Ik zeg u dat Elia ook gekomen is, en zij hebben met hem gedaan alles wat zij wilden, zoals van hem geschreven staat.' (Mk.9:9-13)

- ❖ Hoezo gekomen? **Was de verwerping van de Elia dan 'letterlijk' voorzegd?!**
- ❖ Jezus wijst op de achterliggende geschiedenis → welke profeet werd niet vervolgd?!

'Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, want u bouwt de graven van de profeten en versiert de graftomben van de rechtvaardigen en zegt: Als wij in de dagen van onze vaders waren geweest, zouden wij niet hun deelgenoten geweest zijn in het bloed van de profeten. U getuigt dus van uzelf, dat u zonen bent van hen die de profeten hebben vermoord. ... Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn gezonden,..!' (Mt.23:29-31, 37)

- ❖ 'Elia', Johannes de dooper is cruciaal voor Israëls toekomst → **uit mensen of uit God?**



Markus' verhaal de nieuwe Exodus in Jezus

Elia en de Mensenzoon

'En terwijl zij van de berg afdaalden, gebod Hij hun dat zij niemand zouden vertellen wat zij hadden gezien, voordat de Mensenzoon uit de doden was opgestaan. En zij hielden dit woord vast, terwijl zij zich onder elkaar afvroegen wat het was: uit de doden opstaan. En zij vroegen Hem aldus: Waarom zeggen de schriftgeleerden dat eerst Elia moet komen? Hij nu zei tot hen: Elia komt wel eerst en herstelt alles, en hoe staat er geschreven van de Mensenzoon, dat Hij veel moet lijden en als niets geacht worden? Maar Ik zeg u dat Elia ook gekomen is, en zij hebben met hem gedaan alles wat zij wilden, zoals van hem geschreven staat.' (Mk.9:9-13)

❖ hoe staat er geschreven van de Mensenzoon, dat Hij veel moet lijden en als niets geacht worden?

❖ Thematisch en taalkundig gezien, komt er maar één Schriftplaats in aanmerking

'Hij was veracht en van mensen verlaten, ...als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. ...wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. ...het voornemen van Jahweh zal door zijn hand voortgang hebben.' (Jes.53:3,4,10)

❖ Naar Jesaja is dit de enige 'weg' waarlangs de **NE verlossing** zal plaatsgrijpen

❖ Opnieuw is dit geen letterlijk citaat uit de Profeten, **maar een gevolgde denklijn**



Markus' verhaal de nieuwe Exodus in Jezus

Elia en de Mensenzoon

'En terwijl zij van de berg afdaalden, gebod Hij hun dat zij niemand zouden vertellen wat zij hadden gezien, voordat de Mensenzoon uit de doden was opgestaan. En zij hielden dit woord vast, terwijl zij zich onder elkaar afvroegen wat het was: uit de doden opstaan. En zij vroegen Hem aldus: Waarom zeggen de schriftgeleerden dat eerst Elia moet komen? Hij nu zei tot hen: Elia komt wel eerst en herstelt alles, en hoe staat er geschreven van de Mensenzoon, dat Hij veel moet lijden en als niets geacht worden? Maar Ik zeg u dat Elia ook gekomen is, en zij hebben met hem gedaan alles wat zij wilden, zoals van hem geschreven staat.' (Mk.9:9-13)

❖ **Hoe zullen de 'heiligen v/d Allerhoogste gerechtvaardigd en het beest verslagen worden?**

❖ **Door de weg van het kruis en allen die de Mensenzoon volgen in cruciform discipelschap**

'En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met hem honderdvierenveertigduizend, die zijn naam en de naam van zijn Vader hadden, geschreven op hun voorhoofden. Dezen zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het die het Lam volgen waar het ook heengaat. ...En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn onberispelijk.' (Opb.14:1,4)

❖ **Zij zijn het Lam in alles trouw gevolgd en hebben zich niet schuldig gemaakt aan afgoderij**

Markus' verhaal
de nieuwe Exodus
in Jezus

